

Slavernij Erfgoed

Wat is de erfenis/ de doorwerking van het trans-Atlantische slavernijverleden?

Hoe kan dit erfgoed 'goed' worden verwerkt?

Wat zou ieders rol -dus ook de rol van de kerk- kunnen zijn?



24 juni 2018

15.00u-17.00u

Inloop vanaf 14.30u

Oude Lutherse Kerk Singel 411/hoek Spui

Bereikbaar met tram 1,2,5(halte Spui) en tram 4,9.14.16, 24 (halte Spui/Rokin)

www.luthersamsterdam.nl

Sprekers:

Dhr. U.C Vyent/ NiNsee

Dhr. Wöhle/ Predikant Luthers
Amsterdam

Panelleden:

Mevr. Mijns-Doth:

*Predikant in de Koningskerk
van de Evangelische Broeder
Gemeente Amsterdam.*

Dhr. Meulink:

*Voorzitter Raad van Kerken
Amsterdam.*

Dhr. Don Ceder:

*Fractievoorzitter van de
Christen Unie Amsterdam*

Dhr. Esajas/ Mevr. Abreu:

*Medeoprichters van de Black
Archives.*

Muziek: Roots Band

" Juist als we ieder onze eigen stem mogen zingen en elkaar horen, ontstaat de prachtige harmonie die God in zijn schepping heeft gelegd: Het paradijs, waarin we delen in de liefde die alles verbindt."

De raad van Kerken heeft op 1 juli 2013 publiekelijk een verantwoording van het slavernijverleden geuit.

Citaat over de erfenis van de slavernij uit de toelichting van de algemeen secretaris: *De slavernij werkt door. Discriminatie blijkt uit cijfers die aangeven dat gekleurde mensen moeilijker een baan krijgen. Mensen die met nazaten van slaven werken ervaren soms consequenties en emoties. En je kunt vragen stellen bij arbeidsverhoudingen, inkomstenverdeling wereldwijd en in excessen als gedwongen prostitutie. Vandaar de blijvende inspanning in: 'ontdekken' (ontmaskeren), 'verwerven' (eigen maken), 'verdedigen' (er voor in staan). De kerken vragen geen goedkope genade, geen simpel sorry, maar willen proberen te peilen waar onrecht is gedaan en op verantwoorde wijze hier en nu aanspreekbaar zijn op consequenties van slavernij en actuele vormen.*
www.raadvankerken.nl

De Lutherse Kerk en Diaconie van Amsterdam herkent zich in deze tekst en is al langere tijd actief betrokken bij actuele maatschappelijk kwesties zoals vluchtelingen en LHBT-ers. De Lutherse Kerk en Diaconie Amsterdam wil zich ook inzetten op bovengenoemd thema om mee te werken aan een heilzame verwerking van dit verleden. Een eerste stap is om in samenwerking met NiNsee (Nationaal Instituut Nederland Slavernijverleden en Erfenis) en met medewerking van andere relevante groepen een symposium te organiseren op 24 juni aanstaande. In ditzelfde verband wordt er ook een theaterstuk opgevoerd: '1862 plantage strubbelingen' op 28 juni om 20.00u en is er een kerkdienst op 1 juli om 10.30u in de Oude Lutherse Kerk.

Voor info zie:

www.luthersamsterdam.nl
<https://www.diaconie.com>

Deelname gratis (liefst van te voren opgeven:
info@diaconie.com o.v.v
symposium Slavernij Erfgoed)